

Det var en mørk og stormfuld lørdag eller det blev det i hvert fald

Som alle andre fik jeg en forespørgsel, om jeg ville deltage i Royal Canin Arena arrangementet. Det ville jeg meget gerne, for jeg vil altid gerne promovere racen og i særdeleshed min Peterbald, "Rynke".

Der var kun et lille problem! Jeg har ingen bil, og Odense er langt fra Århus.

Så efter lidt skriveri med klubben og forgæves forsøg på at finde et lift, havde jeg faktisk givet op. Men en god veninde, der er "brite pige" greb sin frygt i nakken og satte sig bag rattet, og det gik rigtig godt.

Vel ankomne viste det sig, at vi skulle være indendørs i modsætning til et tilsvarende arrangement på Frijsenborg tidligere i år, skønt ☺! Især fordi det var køligt og blæsende, og de havde lovet regn senere på dagen.

Der var gjort klar med race-skilte på burene, og skæbningen ville, at min nabo var en Sphynx. Det var skønt at kunne vise folk forskellen mellem de to typer nøgne katte.



DSO fik meget PR på Royal Canin Show'et



Kiras flot pyntede bur

Da vi nåede frokost, hørte jeg nogle af Royal Canins folk snakke om, at vi nu havde nået 330 gæster, og de havde håbet på 10.000 til hele weekenden.

Heldigvis for os var alle 330 forbi kattene, som jo var inden døre, hvor det var varmt og hyggeligt. Efterhånden som dagen gik, blev vejret værre og værre.

Hundefolk og handlende kæmpede en brav kamp udenfor, efterhånden som regnen tog til, og det var bestemt ikke sjovt for dem.

Royal Canin havde været så venlige at sponsere paraplyer, så jeg var da lige ude og kigge og gjorde en god handel hos Land & Fritid: 6 mus og et pink læderhalsbånd for 36,50 - jeg elsker restsalg!



Dagen igennem havde Royal Canin to konferencier til at interviewe folk mellem de forskellige happenings. Min Foreign White (en hvid siameser), Cleopatra Jedi's Dream, "Cleo" fik da også lov at udtale sig. Hun havde skabt sig som sædvanlig og knurrede, men da hun så skulle gøre det på kommando, klappede hun i som en østers, dybt suk!

Fordi der var givet et bestemt antal bure pr. specialklub, var alle racerne meget bredt repræsenteret, og mange publikummer fik sig en oplevelse ud over det sædvanlige ☺. Der blev også stemt om dagens dejligste, og det var bestemt ikke ufortjent, at et kuld Birma killinger rendte med prisen.



Dorte Kaaes ungdyr med deres mor

Vores kræ gjorde det rigtig godt denne lørdag - Dorte Kaaes ungdyr gjorde sig til for enhver, der gad æ ham, Mettes katte viste sit værd som familiedyr ved at foretrække at ligge i barnevognen og blive hevet i ørerne frem for at være i bur. Mine egne katte brokkede sig højlydt - så alt var som det skulle være.

Da vi nærmede os fyraften, havde hundefolkene smidt håndklædet i ringen og var udvandret - fuldt forståeligt. Kort tid herefter pakkede vi også sammen for at tage hjem efter en lang dag. Alt i alt en hyggelig dag, med tid til snak, og vi følte, at katte, som sagerne stod, var godt besøgt.

Hvordan søndagen gik, ved jeg faktisk ikke, da jeg ikke har fået snakket med nogen, der var af sted den dag.

Racefremvisninger er en skøn afslappet måde at mødes på og at promovere vores fælles interesse, og jeg har gjort det før og gør det gerne igen ☺.

Til de nysgerrige kan jeg fortælle at hjemturen gik fint, og på trods af



Cleo, katten der ikke taler på kommando

aquaplanning og lignende fik min chauffør ikke et nervesammenbrud, og hun kunne endda tale imens.

Hvorfor jeg ikke kørte? Det skyldtes et forsikringsmæssigt spørgsmål, ellers er jeg sikker på, at hun hellere end gerne havde givet rattet fra sig.

Med venlig hilsen
Kira Marseen

www.marseen.dk

