

From Russia with love

St. Petersburg den 23.-24. Oktober 2010



I denne lille artikelserie, som ikke kun handler om katte, vil jeg fortælle om mine oplevelser i Rusland, hvor jeg dømte 3 gange i 2010/11 i henholdsvis St. Petersburg, Moskva og Krasnodar.

For at rejse til Rusland kræves der visum, og reglen er, at man skal møde personligt op (eller en stedfortræder) på en aftalt tid på det russiske konsulat i København for at aflevere ansøgningen og for senere at hente sit visum. Det er ikke særlig praktisk, når man som jeg bor i Aalborg. Heldigvis er der rejsebureauer, der tager sig af den slags, så det betalte jeg mig fra hos Olga, der arbejder hos et rejsebureau på Vesterbrogade. Når først ens visum er på plads, går det meget nemt med at komme derover og komme igennem paskontrollen, selv om der blev kigget lidt ekstra på passet - måske fordi jeg har stempler fra lidt forskellige lande.

Godt ankommet til St. Petersburg blev jeg hentet af Elena Noskova og Natalia Siderova. Sidstnævnte er præsident for ARCCA (svarer til vores Felis Danica). Elena, som er opdrætter i Kat. IV, har jeg kendt siden jeg tog hendes eksamen i 2003, i år er hun i øvrigt blevet All round dommer. Planen var, at vi skulle besøge



"Den gyldne gang", som går langs hele bygningen og forbinder de mange sale, er fantastisk smukt dekoreret med guldbelagte ornament

Katarina Paladset, som ligger ca. 25 km fra St. Petersburg i byen Pushkin. Katarina Paladset blev opført i 1700-tallet af Zaren og var sommerresidens for Elisabeth, der var datter af Zar Peter den Store og Katarina I. Man kan ikke påstå, at det var et helt almindeligt sommerhus, for alene facaden er omkring 300 meter lang, og parken er selvfølgelig enorm. Under 2. verdenskrig blev paladset sønderbombet af Tyskland, men man gik herefter i gang med at restaurere det, og i øjeblikket har man nået over 30 ud af de mere end 50 sale.

Det er et fantastisk sted, smukke lyseblå og hvide mure udvendigt og masser af guldbelagte paneler indendørs. Indtil nu har man brugt ca. 24 tons rent bladguld!! I de fleste rum er der kæmpestore gammeldags kakkelovne - vel omkring 3-4m høje. Man får selvfølgelig ikke lov at gå rundt på egen hånd, men kun sammen med guide på rundvisningerne. Et helt specielt rum i paladset er "ravværelset". Før paladset blev bombet, stjal den tyske hær alt, som var i dette rum. Den dag i dag ved man ikke, hvor det blev af efter, at det var fragtet til Tyskland og udstillet i Königsberg. Herfra blev det demonteret i krigens sidste dage og forsvandt så fra jordens overflade.

Ravværelset er blevet kaldt verdens 8. vidunder, og det har man nu genopbygget. Alt derinde er lavet af rav, alle vægge, loft, møbler, billeder og dekorationer, så det er ikke så underligt, at der er brugt 6 tons rav. Desværre var det ikke tilladt at tage billeder i dette rum, men alt i alt var det en fantastisk oplevelse at se dette pragtfulde sted. Som dommer ser man mange og ikke specielt spændende lufthavne, hoteller og udstillingshaller, som nemt går i glemmebogen. En oplevelse som denne gør derfor, at jeg altid husker specielt denne udstilling, som så rigeligt gjorde det ud for mange kedelige og upersonlige hotelværelser!!

Selve udstillingen blev afholdt i et shoppingcenter lidt uden for byen. På grund af den økonomiske krise havde man ikke taget hele centret i brug, så det blev nu brugt til bl.a. katteudstillin-



Katarina Paladset i Pushkin

ger. I samme center lå der et supermarked, som jeg også lige måtte tjekke. Der var nu ikke noget, som jeg ikke kunne rejse hjem uden, så ingen udgifter der. Det mest interessante var at studere udvalget af vodka og priserne på ca. 20 kr. for en flaske, men heller ikke her kom der noget med i indkøbskurven.



Dommerringene

På selve udstillingen var der 206 katalognumre, hvoraf de 21 tilhørte Kat. IV med 7 siam, 13 OSH og en enkelt Peterbald. Især 2 katte skilte sig ud, nemlig en rødspottet hankat CH Jaguar Luana-Vodoley og en brunmasket hankat Cesarion Amikoshi. Jaguar Luana-Vodoley er fra Moskva og var 1 ½ år gammel på daværende tidspunkt og i super kondition. Han har en lang muskuløs krop, et dejligt hoved med bred top, god profil og store velplacerede åbne ører. Ofte ser man en lidt tvivlsom øjenfarve på de røde orientaler, men Jaguar har





Pavillonen i haven

en god grøn farve. Desuden er han dejlig spottet og med kort skinnende pels, så alt i alt en skøn kat. Den brunmaskede hankat Cesarion Amikoshi var lige blevet 1 år, og også han var i fantastisk flot kondition. Han er en lang elegant kat, højbenet og muskuløs med en lang lige profil, fin trekant samt en skøn dyb blå øjenfar-



CH Jaguar Luana-Vodoley OSH d 24

ve. Pelsen var ekstrem kort og tætliggende og med meget klare kontraster. Cesarion Amikoshi har i øvrigt en Foreign White bror - Chikago, som dog ikke holder helt samme standard. De to hankatte har hver deres fortrin, og det var bestemt ikke let at vælge, men for mig blev det dog den rødspottede Jaguar Luana-Vodolay. Som udstillingskat er han den mest ekstreme, men jeg skal ærligt indrømme, at Cesarion meget gerne



Cesarion Amikoshi SIA n

måtte få besøg af et par Bellamis-hunkatte. Desværre er det ikke praktisk muligt på grund af afstanden ☹

Forresten ligger Bellamis' Finsbury (OSH b) som tipoldefar i begge kattes stamtavler, så et lille bidrag har jeg da givet.

Afstandene er store i Rusland, men det af-

skrækker ikke folk for at rejse langt for at komme på katteudstilling. Ejeren af de 2 Amikoshi-katte havde fløjet i 3 timer fra Izevsk, som er hovedstad i republikken Udmurtia. Byen ligger omkring 2500 km fra St. Petersborg, så hvad gør man ikke for at komme på udstilling!!! Indrømmet, jeg havde aldrig hørt om Izevsk, men lidt research afslører, at byen ligger vest for Ural-bjergene og er hjemby for Mikhail Kalashnikov (ham med AK-47 riflen).

På udstillingen dømte jeg også Kat. II og havde "fornøjelsen" af at have en dommerelev. Det blev en lidt alternativ oplevelse, hvor jeg bl.a. blev belært om, hvordan genetikken fungerer indenfor tabbymønstrene, og det er jo rart at vide, specielt når jeg selv opdrætter tabby katte ☺.

Jeg fik også forklaringen på, hvorfor nogle katte har meget lange knurhår. Det skyldes nemlig, at hvis katten er lidt fed, så skal knurhårene gerne være så lange, at de kan dække "bredden" af katten. For hvis katten skal gå igennem en smal passage, skal den kunne føle med knurhårene, om den kan komme igennem eller ej. Dommereleven kendte heller ikke klasserne for kastrater, for hun udstillede aldrig selv kastrater!! Ja, det er jo heldigvis ikke på hver udstilling, at man "lærer" så meget af en dommerelev, men bortset fra det, var det en fin udstilling med mange søde udstillere.

Da jeg skulle til lufthavnen mandag morgen, blev jeg hentet af den chauffør, vi havde kørt med mellem hotel og udstilling. I løbet af turen til lufthavnen fik flettereglen i øvrigt en helt ny betydning. Der er 5-6 baner i hver retning fra byen og ud mod lufthavnen, og folk skiftede snildt bane fra yderste til inderste bane i løbet af no time, uden at nogen løftede et øjen-



Skulptur af Kejserinde Elisabeth i original størrelse, lavet af en belgisk kunstner, i anledning af hendes 300 års fødselsdag i 2009



I Kavalier "spisestuen" står denne imponante kakkellov fra gulv til loft

bryn af den grund. Jeg er glad for, at jeg ikke skal køre der. Men heldigvis havde vi en god chauffør, der kender såvel skrevne som uskrevne regler i den russiske trafik, så også denne gang kom jeg godt hjem, og kunne se frem til næste besøg i Rusland, som var i december 2010 i Moskva.

Mere om det i næste nummer.

Dorte Kaae
Int. FIFe dommer
www.bellamis.dk

