

From Russia with love II

Moskva den 3. - 4. december 2010



I denne lille artikelserie, som ikke kun handler om katte, vil jeg fortælle om mine oplevelser i Rusland, hvor jeg dømte 3 gange i 2010/11 i henholdsvis St. Petersburg, Moskva og Krasnodar.

Efter en længere rejse Aalborg-København-Frankfurt ankom jeg til Moskva en kold decemberaften. Jeg blev mødt i lufthavnen af Anna, som er medlem i Felidae og havde fået til opgave at vise mig lidt rundt i Moskva og til hotellet. Turen fra lufthavnen foregik i tog ind til en af de centrale stationer. Efter at have sat kufferten i garderobe var vi klar til at se på byen – klokken var efterhånden blevet ca. 19. Først kørte vi et stykke med metroen, og det er en oplevelse i sig selv. Mange af metrostationerne er utrolig flot udsmykkede – det er hele kunstværker og med store lysekroner minder de mere om paladser end om en metro. Der er pinligt rent, for der går hele tiden nogen og fejer, og faktisk tror jeg, at det er ulovligt at smide affald fra sig.



Metroen Moskva

Jeg skulle selvfølgelig se Den Røde Plads, som i virkeligheden ikke er rød – det er murene rundt om, som er røde. På pladsen så vi den berømte Vasilij-katedral – den med alle de løgformede kupler. Den er flot både om dagen, og når den er belyst om natten. Uden for pladsen er der opstillet nogle små boder, hvorfra de sælger souvenirs. Jeg havde fået besked med hjemme fra, at jeg skulle prøve at få fat i en "russerhat", og heldigvis var der en bod, der solgte pelshatte. Sælgeren kunne ikke engelsk, så handlen foregik via Anna. Han startede med en høj pris, som næsten var det dobbelte af, hvad jeg

havde forestillet mig, så vi forhandlede lidt frem og tilbage, men uden at blive enige, så vi forlod stedet. Vi var dog ikke kommet mere end 5 m væk, så kom han løbende og gav et sidste bud, så det endte alligevel med, at jeg fik en fin pelshue med hjem, og både sælger og jeg var tilfredse ☺

I Moskva bor der 10-12 mill. mennesker, ingen ved det præcist, for der kommer hele tiden flere ind fra provinserne for at søge lykken og arbejde, men på sådan en kold decemberaften var der ikke mange på gaden. Jeg blev vist lidt rundt og fortalt om nogle af bygningerne, specielt de store regeringsbygninger og KGB's tidligere bygninger gjorde indtryk, selv om arkitekturen fra 1940 og opefter lader meget tilbage at ønske. Anna kendte en lille restaurant "lige om hjørnet", hvor vi skulle hen og spise. Moskva er stor, så det føltes meget langt og meget koldt. Jeg tror, at vi gik i mindst 1 time – sådan føltes det i hvert fald og med den isnende blæst og minusgrader føltes mine ben og lår efterhånden som 2 isklumper. Lykken var derfor at komme ind på en lille lokal cafe og få et glas varm te og en portion suppe. Det var vældig hyggeligt – dog er rygeloven ikke nået til Rusland endnu, så lokalerne var godt tilrøgede, men charmerende. Efter nogle interessante timer i Moskvas aftenkulde gik turen til hotellet, hvor det var rart at få pakket ud og så ellers i seng for at være klar til lørdag morgen.

Hallen lå mindre end 10 minutters gang fra hotellet – der skulle dog passes lidt sne og is. Udstillingen var arrangeret som et multisystemshow, som Royal Canin stod for. Det betyder, at der deltager flere forskellige organisationer, som så holder hver deres udstilling i udstillingen. Det kan være FIFe, CFA, TICA, WCF og diverse uafhængige klubber.



Vasilij-Katedralen

Hallen er betalt og udsmykket af RC, så RC havde en kæmpescene, hvor de dagen lang lavede konkurrencer, shows og TV-udsendelser. Det meste var betalt af RC, så det er jo godt for klubberne, og eftersom der kommer mange tusind tilskuere er der masser af gratis reklame – til gengæld er man aldrig i tvivl om, hvem der sponsorerer. Overalt så man kæmpebannere med RC's logo.





Royal Canin også i Moskva

Hallen var meget stor, men alligevel var det næsten ikke til at komme frem eller tilbage på grund af alle tilskuerne. Det forlød, at der var 25.000 tilskuere i løbet af weekenden.

Stande var der i stort tal, og man kunne købe alt til katte og også noget til sig selv, hvis man ellers kunne gøre sig forståelig. Bl.a. var der en stand med pelshuer og veste, som vi havde lidt sjov med at prøve, men det var bestemt ikke billigt. Moskva er en af de dyreste hovedstæder, og en stor del af indbyggerne har en god indkomst, hvilket ofte afspejler sig i prisniveauet.

På udstillingen i december 2011 var der udstillet 23 Kat. IV katte, som fordelte sig med 3 balinesere, 7 siam, 10 OSH, 1 SYS og 2 Peterbalds. Jeg var så heldig at møde "min" brunmasket hankat Cesarion Amikoshi, som jeg kendte fra St. Petersburg tidligere på året. Han er dejlig og blev da også BIS begge dage. Jeg havde forventet at se den rødspottede Jaguar Luana-Vodoley, men da jeg ikke dømte den farve og ikke så ham til Best in Show, regnede jeg ikke med at han var på udstillingen. Senere hørte jeg så fra en af mine dommerkollegaer at han havde dømt en rødspotted hankat, men ikke nomineret ham, fordi han havde alt for store og lavtsiddende ører, så i stedet for var der en ret "normal" hankat nomineret. Ja, man kan jo nogen gange undre sig og ikke helt forstå, hvad der sker. Jeg forstår godt, at udstillerne nogle gange bliver frustrerede, for jeg synes jo, at han er dejlig og synes ikke, at han er overekstrem. Jeg havde også held til at se WW09 Zorro Dolgolex of Luana Vodoley (OSH a), som på verdensudstillingen var killing. Han var dog ikke til bedømmelse denne gang, da han ikke lige var i humør, men smuk er han stadigvæk.

sten alle farver og hårlængder og indrømmet – de ser meget meget søde ud med deres runde hoved og foldede ører. De er ikke anerkendt i FIFe og bliver det heller ikke, idet der ligger en beslutning om, at FIFe ikke vil anerkende denne defekt. Man har set, at når kattene bliver ældre, så kalker leddene til, hvilket er ret smertefuldt for kattene. Jeg har ikke tal på, hvor mange procentdele det sker for, men man må håbe, at folk opdrætter seriøst for at nå frem til en sund race. Der var jo sikkert en skjult dagsorden ved specielt at vise denne race for mig som repræsentant for FIFe, men vores regler bliver nu ikke lavet om af den grund.

Lørdag aften blev der traditionen tro afholdt dommermiddag, og her var alle dommerne fra de øvrige forbund også med – alt sammen betalt af RC. Det russiske køkken er ikke den store kulinariske oplevelse – der er en masse forskellige salater til at starte med, de fleste lidt "tunge" i det (også rent bogstaveligt) og så serveres der en kød- eller fiskeret og måske en kage eller is til dessert. Til gengæld mangler der ikke drikkevarer. Da vi kom til bordet, stod der adskillige halvliters vodka og når en flaske var tømt, blev den hurtigt skiftet ud!! Heldigvis var det ikke så stærkt, så ingen



Kæmpe hal med Royal Canin bannere overalt

Der var rigtig mange katte på udstillingen fra de forskellige forbund og også racer, som vi normalt ikke ser hos os. Bl.a. er Scottish Fold uhyre populær. Der blev lavet et lille specialshow for nogle af dommerne for at vise os racen. De findes i næ-

havde ondt i hovedet om søndagen. Efter at den officielle udstilling sluttede søndag, blev der afholdt et specielt show, hvor de bedste katte fra de forskellige forbund blev sammenlignet. Desværre så jeg det ikke, da jeg var nødt til at rejse hjem om søndagen for at komme på arbejde om mandagen, men jeg er ret sikker på at vinderne blev begavet med masser af kattefoder og en kæmpepokal. Alt var stort, så sikkert også præmierne!!

Jeg havde planlagt at nå til København søndag aften og så med et tidligt morgenfly til Aalborg og derefter direkte på arbejde mandag morgen. Det gik dog ikke helt som planlagt, idet mit fly med Norwegian mandag morgen var ca. 4 timer forsinket, så jeg overhovedet ikke nåede på arbejde. Det var bare surt at skulle bruge en hel feriedag på ingenting, så det selskab er ikke på toplistens hos mig. Heldigvis er der andre og bedre alternativer til og fra Aalborg.

Alle er utroligt søde og hjælpsomme fra de russiske klubber, så det var igen en dejlig oplevelse at dømme i Rusland. Det er et spændende land, og der er meget at se – men koldt om vinteren, så man skal lige overveje tidspunktet (eller påklædningen) for sit besøg, hvis man skal derover som turist.

I næste nummer, kommer 3. og sidste del

Dorte Kaae
Int. FIFe dommer
www.bellamis.dk

