

# From Russia with love

Moskva den 24.–25. 09. 2011

## 4. og sidste del

Oprindeligt havde jeg lovet at skrive en trilogi om mine ture til Rusland, men der sniger sig lige en 4. tur med, nemlig fra Moskva i september 2011.

Denne gang havde jeg sørget for at ankomme fredag eftermiddag. Klubben havde spurgt, om jeg ville blive på hotellet eller se lidt af byen. Valget var let, og så snart jeg var på hotellet, ankom Anna, som skulle være min guide. Vi tog så metroen ind til centrum, men først skulle vi lige hen til den nærmeste station. Det er vist meget normalt, at folk med egen bil bruger den som privat taxa, så vi tog altså hen til den meget moderne metrostation i det, jeg vil kalde en pirata-taxa.

Moskva er stor, men efter en times togtur var vi i Moskva centrum, hvor vi først tog ind på en hyggelig cafe og fik pandekager og te – meget russisk og bestemt noget, der kan anbefales. Vi startede rundturen med at se resterne af den ældste af bymurene. Der er 3 mure, som er bygget efterhånden, som byen voksede. Derefter gik vi ind i en gade, hvor der ligger 7-8 kirker, hvor vi skulle besøge to af dem. Kirkerne er russisk ortodokse, men der er stor forskel på indretningen. Den første, vi kiggede ind i, var ret spartansk, men atmosfæren var fantastisk. Vi var der ved aftenstid, og på det tidspunkt var der bøn. Der var

gamle koner og mænd, yngre kvinder og kontorfolk, der lige var kommet fra arbejde og så selvfølgelig en præst. Det mest betagende var deres sang – jeg tror aldrig, jeg har hørt noget så smukt. Måden, de sang deres bønner på, var helt fantastisk – høje klare toner, så man følte sig hensat til en helt anden og fredfyldt verden. Den anden kirke var flottere, men det var, som om udsmykningen var lige gyldig, når man hørte de fortryllende toner, der fyldte rummet. Det var svært at løsrive sig, men vi skulle videre.

Næste stop var GUM, som ligger lige uden for Den Røde Plads. Det er Moskvas største shopping center, men glem bare alt om almindelige danske indkøbscentre. Hvis man har intentioner om at gå shop amok her, bør man lave en god aftale med sin bank og sørge for, at kreditkortet er tanket godt op. Det er de dyre butikker som Prada, Gucci, Armani m.fl., der findes her, så jeg kom ikke hjem med et nyt stykke tekstil eller en ny håndtaske. Der er ca.

Shoppingcenter GUM

200 butikker og restauranter i 3 etager. I stueplanet er der udsmykket i forhold til, hvilken årstid det er. I september var der f.eks. efterårsfarver overalt. I midten ses et flot springvand – det fungerer som mødested lige som "under uret" på hovedbanen.

Udenfor GUM var gaderne denne dag afspærret og pladsen fyldt med politi. Hjemme fra havde jeg godt hørt, at der var nogle store møder i Dumaen (svarer til vores Folketing), så måske var det Putin, der kom kørende i en af de store limousiner. I hvert fald blev der åbnet for adgang igen, efter at limousinerne var kørt forbi, og vi kunne begive os tilbage til hotellet, dog med et smut til endnu et stort indkøbscenter, der ligger under jorden tæt på Den Røde Plads. Det specielle her er, at der er en stor glas-



Metroen i Moskva





"Mødestedet", springvandet i i GUM

kuppel, udformet som en globus, men den skal helst ses udefra. Sidste del af vores tur fra metroen og til hotellet foregik igen i "taxa" og sjovt nok var det den samme chauffør, som havde kørt os derhen. På hele turen havde jeg en dejlig guide i Anna, hun kender Moskva, eftersom hun er opvokset der og kunne derfor vise mig nogle spændende steder og kunne fortælle noget af det, man ellers ikke hører om. Vi aftalte at ses næste gang, jeg skal til Moskva, så det glæder jeg mig allerede til. Hun er en rigtig sød dame, og vi fandt ud af, at vi havde meget til fælles rent jobmæssigt

Fe-klubben udstillede ca. 250. Ud over FIFe var der 5 andre forbund repræsenteret: CFA, TICA, WCF og et par uafhængige klubber. Klubberne betalte ikke for at være der. En del af kattene blev i øvrigt udstillet flere steder, så de stakkels stewarder havde rigeligt at se til, når de skulle have fat i kattene. Min steward gjorde det kostede hende i telefonregning, og der får de ikke betaling, som vores stewarder gør.



Afspærring udenfor GUM



"kødannelse" for at komme på udstilling

Udstillingen var som normalt i Moskva en del af en større begivenhed, denne gang med IAMS som en af de største sponsorer. Udstillingscentret var så stort, at Bella Centret kunne være der flere gange. Jeg ved ikke, hvor mange katte der var, men i hvert fald et pænt stykke over 1000, hvoraf FI-

og vel at mærke med 2-3 stykker ved siden af hinanden. Det har sikkert været megadyrt at leje stedet, men jeg tror, at arrangørerne tjente penge ind igen med de mange stande og de mange tusinde tilskuere. Desuden skal man heller ikke glemme reklameværdien – overalt var der orange IAMS reklamer, og prøver blev delt ud i en lind strøm fra de forskellige stande.

Jeg var igen så heldig at få lov til at dømme et par af mine favoritter i kategori IV, nemlig de 2 hankatte Jaguar Luana-Vodoley (OSH d 24) og Cesarion Amikoshi (SIA n). Desuden så



Denaly Nif Nif

jeg også 2 af deres killinger Denaly Nif-Nif (SIA d 21) og Kilima-Njaro Amikoshi (SIA n), begge to skønne katte. Ud over siam/orientalerne havde jeg bl.a. Maine Coon, og her havde jeg det flotteste rødtabby ungdyr, jeg længe har set, og den blev da også BIS begge dage.

Det var som sagt en kæmpehal, og der var et hav af stande med alt muligt til og om katte. Jeg nåede aldrig hele vejen rundt, dels fordi det var så stort, dels fordi der var så mange mennesker, at det var næsten umuligt at komme frem. Alene køen for at komme ind og se kattene var vel mindst 60m lang

De forskellige klubber havde deres egne udstillinger og BIS begge dage, men søndag eftermiddag skulle den store finale stå, hvor udstillingens totalt bedste kat skulle findes. Hvert af de 6 forbund valgte deres bedste killing/ungdyr, kastrat og voksen, så der i alt var 18 katte at vælge imellem. Fra hvert forbund blev der udvalgt en dommer til at deltage i det samlede dommerpanel, og fra FIFe



Best of Best



Cesarion Amikoshi

der blev nummer 1 og gik videre. På samme måde fandt man bedste kastret og voksne, så man til sidst stod med 3 katte. Det var en rigtig god ide, at man tog nogen med i panelet, som ikke var dommere, men så på nogle andre ting. Det viste sig dog, at vi havde rimeligt sammenfaldende synspunkter, når det gjaldt de bedste katte. Da vi skulle finde udstillingens allerbedste kat, var der den rødtabby Maine Coon, en American Curl og en Rød bicolour perser tilbage.

blev det mig, og det var jeg ret stolt over. Ud over de "rigtige" dommere havde man udvalgt nogle journalister og VIP'ere, så der i alt var et panel på 12. Først kom de 6 ungdoms frem, og de 12 "dommere" gav dem derefter point 1-6, og på den måde kunne udregne placeringerne.

I dette tilfælde blev det til alles glæde "min" Maine Coon,

Først gik perseren ned, derefter Curl'en og tilbage stod Maine Coon'en som nummer et. Alle "taberne" gik nu ikke tomhændede fra scenen, der var masser af kattermad, kokarder og pokaler. Nummer et fik masser af kattermad, den største kokarde jeg nogen sinde havde set, et kæmpe trofæ og sidst, men ikke mindst, 10.000 dollars!!!

Dorte Kaae  
Int. FIFe dommer

[www.bellamis.dk](http://www.bellamis.dk)



Jaguar Luana-Vodoley