

25 år Battlefield

25 år! Tænk, at der allerede er gået så lang tid siden, vores første Battlefield-killing, Battlefield's Brown Bugatti, blev født og blev skyld i, at vi måtte have os et stamnavn.

Battlefield blev navnet, da vi på den tid også opdrættede Labradors og dengang hed de fleste jagt-Labrador-kenneler noget med Field til sidst i navnet.

Da vi desuden havde høns, virkede vores hjem nogle gange lidt som en slagmark, så navnet Battlefield var passende.

Hundeopdrættet blev dog aldrig til så meget, så det blev nødvendigt med et kennelnavn, så derfor blev navnet kun brugt til vores katteopdræt.

Lille Bugatti (kaldet Mylds) blev boende og blev far til et enkelt kuld med Haslund Sne, inden han blev kastreret. Lidt sjovt med Mylds var, at han stadig lå og pattede på sin mor indtil han, 2 år gammel, selv blev far. I løbet af årene har vi haft flere dejlige kuld, men dog ikke flere, end at vi husker dem alle. Især i årene efter 1993, hvor vi var så heldige at få mulighed for at købe EC (N)Hesno-Brioms Cutty Sark (sia c 21) fra Norge. En 3 år gammel hankat, som allerede havde bevist sit værd som avlshan i Norge, hvor han bl.a. var far til EC (N)Liberhos Zepioto.

Sark var en imponerende hankat, høflig og venlig mod alle, samtidig med at han, i vore øjne, var den mest perfekte siameser, vi havde set. Det sjove var, at der var flere opdrættere, der ikke forstod hvad vi ville med en kat, som ikke kunne komme



Vibeke med Battlefield's Dutch Balada

længere på udstilling, da han allerede var Europa Champion, måske var der en smule misundelse at spore? Men under alle omstændigheder var Sark en glimrende avlshan, som blev far til flere fine kuld her i Danmark. Af hans afkom husker vi bedst Battlefield's Black Knight Rider, der efter at have vundet BIS i Esbjerg i 1995, blev solgt til en dommer på udstillingen. Senere fik vi at vide, at han havde vundet BIS i Paris et par gange. En anden dejlig kat var Battlefield's Fit for Fight, som bl.a. vandt BIS i København i 1996. Også en parring hos Kirsten Buna resulterede i et fint kuld, hvor Astrakhan Mocca Casmir blev boende hos Kirsten og vandt mange BIS som kastrat.

I årene herefter blev det til flere importere, 3 katte kom fra Arhantin i Fin-

land, en hunkat fra Hesno-Briom opdrættet i Norge, Chip kom fra Sverige inden vi i 2004 hentede S*Limericks Xantippe, en dejlig bruntabby pige, som fik nogle fine kuld. Mest betydningsfuldt var nok kullet fra 2006 med Okonor Olmek, hvorfra vi beholdt Battlefield's Black Kite. Kite var en dejlig bruntabbymasket dreng, som selv blev far til flere kuld, ikke mindst blev han far til Sirius Naryschkina hos Heide Petersen. Sirius var Junior Winner, Champion og han var far til et kuld, og han opnåede flere BIS, før han rejste til La-Bell opdrættet i Sverige. Her blev han far til flere fine katte, og fra en af disse linjer har vi fået vores nuværende hankat GIC S*Limericks Ray of Light JW, som har givet os den glæde at opnå titlen Junior Winner på Katteklubbens udstilling i



EC (N)Hesno-Brioms Cutty Sark SIA c 21



Battlefield's Black Kite SIA n 21



Battlefield's Knight Rider OSH n





Ray på verdensudstillingen i Aalborg 2013

Brejning i 2013. Den dag var en af de største oplevelser, vi har haft med kattene i de 25 år vi har opdrættet og udstillet. På udstillingen var der ikke mindre end 4 fine ungdyr og da det var den sidste udstilling inden Ray blev for gammel til ungdyrklassen, var det knald eller fald! Heldigvis valgte dommeren Ray til BIS.



Vibeke med Harry på udstillingen i Vissenbjerg november 2014



S*Limericks Ray of Light, JW SIA n 21

Søren var taget en tur til Tyskland for at handle i stedet for at sidde på udstillingen hele dagen. Optimist som han er, havde han vovet at købe et par flasker champagne, som blev delt på terrassen udenfor udstillingen med alle kat. IV udstillerne, det var en fantastisk dag i dejligt sommervejr. Ray har givet os så mange glæder, han er først og fremmest mors lille dreng, men også en stolt og selvstændig hankat.

Vi har beholdt 2 døtre efter Ray og den fra Holland importerede Kooosje van Tuttes Belle Epoque, begge søstre har opnået flere BIS. Den ene Battlefields Dutch Admire har netop haft et fint kuld med GIC

Piltoft's Mr.Tamborine Man JW, de tre er nu flyttet til deres nye hjem, og vi glæder os over de positive tilbagemeldinger, vi får fra dem.

Kun lille Zac bor her endnu. Nu tager vi nok en lille opdrætspause, da familien snart bliver forøget med en labradorhvalp. Det kommer nok til at tage en del af vores tid, men vi skal da helt sikkert have killinger igen senere.

Vibeke Lerche
www.battlefields.dk



Battlefield's Dutch Admire OSH b



Battlefield's Zac OSH n og Zee OSH f 24 fra sidste kuld